

Dag 16

De brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen

Christus - Het Hoofd van de Gemeente

Schriftlezing : Kolossenzen 1 :18

"En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is , de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn"

Er zijn vele benamingen van onze Here, zoals bijvoorbeeld :

**Wonderlijk, Raad, Sterke God , Vader der eeuwigheid, Vredevorst (Jes.9:5),
De Profeet, Spruit en de HEERE (JHWH) onze Gerechtigheid in Jer.23: 5,6,
Herder (Ps.23:1, Joh.10),
Koning en Heiland (Zach.10:9)
Messias, Emmanuel enz.**

Hier keek elke gelovige in het Oude Testament naar uit, tenminste dat kunnen wij nu achteraf weten, aangezien de profeten zelf ook niet begrepen waarover of over wie ze profeteerden (1 Petr. 1:10-11) en zelfs de apostelen niet (Lukas 18:31-34).

Pas na het kruis werd hun verstand geopend zodat zij de Schriften begrepen (Lukas 24:44,45) .
In Hand.8 :26 e.v.zien wij ook duidelijk dat de kamerling niet begreep dat Jesaja 53 over Christus ging, maar pas nadat Filippus het hem verteld had.

Daarvóór was het niemand bekend dat het om onze Here ging !!

Toch hebben ze onwetend **wél** over onze Redder en Zaligmaker gesproken met alle benamingen die wij o.a. zonet zagen.

Waar ze echter ook niets van wisten, maar óók totaal niets over geschreven hebben tussen al die heerlijkheden der benamingen is Zijn glorie en titel als Hoofd van de Gemeente, welke Zijn lichaam is (Ef.1:23).

Niemand in de voorgaande eeuwen had ook maar een idee daarvan. Niet dat zij **"traag om te horen"** waren (Heb.5:11) of gefaald hadden de

"Schriften dagelijks te onderzoeken" (Han.17:11), want God had ook niet maar de geringste openbaring gegeven aangaande deze heerlijkheid van Christus.

Zelfs gedurende de aardse bediening van onze Here heeft Hij niet één keer hier melding gemaakt over Zijn Hoofdschap van de Gemeente!

Ook niet toen Hij sprak over de Gemeente in Mattheus 16:18, want toen sprak Hij over een Gemeente (Matt.10:5,6) die boven de heidenen stond. Ze mochten niet eens naar de heidenen gaan!

Eerst Israel (Han.3:26) moest bekeerd worden en daarna de heidenen. Eerst Israel gezegend worden om daarna de zegen naar de heidenen te brengen (Gen. 12: 2-3), maar dan zal Israel wél het hoofd van deze wereld zijn en niet de staart (Deut.28:13).
Vanuit Jeruzalem zal de wereld bestuurd gaan worden (Micha 4:2).

Dus niets over de Gemeente waarin is **" noch Jood , noch Griek"** (Gal.3:27, Koll.3:11),.

De Gemeente aan wie **"Christus gegeven is tot een Hoofd boven alle dingen,Welke Zijn lichaam is..."** (Ef.1:22;"23).

Deze Gemeente, waarin géén onderscheid is tussen de Jood en de Griek (Rom. 3:9,19,22).

Zowel het Lichaam alswel het Hoofdschap van Christus was tot dusver **niet** aan de profeten in het O.T. en de 12 apostelen geopenbaard!

Deze geweldige door God gegeven positie is één aspect van **"de onnaspeurlijke rijkdom van Christus"** in Ef.3:8.

Niet **"onnaspeurlijk"** omdat deze rijkdom te verheven en te hoog zou zijn voor het menselijke verstand, maar omdat God dit alle eeuwen verborgen had gehouden .

Hoe?

Bij Zichzelf!! (Ef.3:9).

Hij heeft het pas aan Paulus bekendgemaakt . Paulus is door God aangesteld om ons deze rijkdom te verkondigen (Ef. 3:6.7).

Als wij de glorie van Christus' Hoofdschap overdenken, hoeveel meer verbazingwekkender voor ons te beseffen dat Hij ons leden gemaakt heeft van Zichzelf!

Paulus had dat gedaan en daarom stelde hij alles in het werk om deze bediening uit voeren

"Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk"(Rom.11:13)